

groepsadoptie Brazilië



tearfund 



Brazilië

Ondanks de groeiende economie is er in Brazilië - naast een enorme geestelijke armoede - een hartverscheurende maatschappelijke nood: armoede, drankzucht, drugsverslaving, huiselijk geweld, gebroken gezinnen en seksueel misbruik van kinderen komen veelvuldig voor. De grootste slachtoffers in dit geheel zijn de kinderen.

De Bem Estar do Menor (St. Evangelische Zending Brazilië) is opgericht door het zendingsechtpaar Nico en Trijnie van Eijk. Zij zijn dit werk gestart in 1967 in de regio van Sabinópolis, een arme streek in het binnenland van Minas Gerais, Brazilië. In eerste



instantie vingen zij hongerlijdende kinderen thuis op en gaven hen te eten. Toen de vraag om hulp te groot werd, hielpen meelevende gelovigen uit Nederland een gebouw aan te kopen dat zou dienen als Kindercentrum. Inmiddels zijn er in de omgeving

zes Kindercentra bijgekomen waardoor zij 600 kinderen een veilige haven kunnen bieden.

In de centra kunnen kinderen van 3 maanden tot 6 jaar terecht, in enkele centra tot 12 jaar. Op schooldagen komen de kinderen van 7.00 - 17.00 uur naar het Kindercentrum. Ze krijgen 3 volwaardige maaltijden en gaan 1 dagdeel naar school. De groep die in het Kindercentrum blijft, krijgt huiswerkbegeleiding en verder spelen zij en worden gedoucht. Één keer per week wordt er een korte samenkomst gehouden, waar de kinderen bidden, zingen en een bijbelverhaal horen. De peuters hebben hun eigen programma. De kinderen worden ook medisch opgevolgd.

Voor de ouders zijn er regelmatig informatieve avonden. Ook kunnen ze in andere programma's worden gesteund. Zo wordt hun bijvoorbeeld een volkstuin of een akker ter beschikking gesteld.

Inmiddels heeft zoon Oscar van Eijk, samen met zijn vrouw Melina, de leiding van het werk overgenomen.

**OMDAT
ELK
MENS
TELT**



Kiest u voor
groepsadoptie
in Brazilië?

Geef dan 'Groepsadoptie'
door op de inschrijvingskaart

tearfund 