

# IN zicht

tearfund <sup>ii</sup>

OMDAT  
ELK  
MENS  
TELT



## Opklimmen uit de armoede

- \* Overdenking p. 4
- \* Project Samaria p. 6
- \* Dokter Willika Engel p. 8
- \* Irrigatieproject p. 10
- \* Vacature p. 12
- \* Opklimmen p. 13



“Het bestrijden van de armoede en het onrecht is onze missie, zodat elk mens het leven mag ervaren als een zegen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen”.

# COLOFON

INZICHT IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN DE EVANGELISCHE HULP- EN ONTWIKKELINGSORGANISATIE TEARFUND.

## Eindredactie

Cécil Van Maelsaeke

## Redactie & medewerkers

Anita Bracké

Cynthia Carlens

Annelise Mary

Paula Toorman

Cécil Van Maelsaeke

Ann Vanmaelsaeke

Lies Vanmaelsaeke

Enkele gastschrijvers

## Verzendings

Paula Toorman & trouwe groep vrijwilligers

## Paginaopmaak & Drukwerk

DTC & Printing cvba, Tel. 016 56 09 84

Overname van artikelen & illustratiemateriaal is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming en bronvermelding.

## Web-editing

Tom Rebry

Ruben Vanmaelsaeke

Netstarter (Webdesign & Ontwerp)

## Adres

Tearfund vzw

Postbus 127 – 1800 Vilvoorde

Tel. (02)251 77 10 – Fax. (02)251 82 52

E-mail: [info@tearfund.be](mailto:info@tearfund.be)

## Foto's

Bron: Tearfund, tenzij anders vermeld

Tearfund is aangesloten bij: EAV, EU-cord, Micah-network, Integral en ngo-federatie.

Tearfund eerbiedigt de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van het privéleven.

Tearfund is erkend bij Ministerieel Besluit als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden (NGO) en voor de afgifte van fiscale attesten.

## Comité van aanbeveling

<https://www.tearfund.be/medewerkers/>

# Lopende projecten en de code te vermelden bij steun

## Code Project

### Algemene werking

10000 Tearfund werking

10012 TF Youth werking

### 100% gesubsidieerde projecten

41001 DGD, Burundi 2016-2021 (80% gesubsidieerd, zie code 71002 voor uw steun)

43009 DGD, Zuid-Soedan 2018-2019

47008 Consortium 1212, Zuid-Soedan 2017-2018

### Tijdelijk Overzees Personeel

25000 Algemeen fonds voor TOP'pers

25ew Ondersteuning Willika Engel

25rd Ondersteuning Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D'Hulst

25vdv Ondersteuning Louis en Anne Marie Van de Voorde-Trappeniers

25vh Ondersteuning Hilde Vlaminckx

25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels

### Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

70021 Nurture Rural Child Project, Oeganda

70024 Baladarshan, India

70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo

70026 Anaikatti Community College - India

71000 Algemeen Fonds

71001 Roma hulp, Servië

71002 Gezondheidsprogramma ICCM, Burundi

71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië

71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso

71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar

71011 Gezondheidsproject Vidas Asociacion, Peru

71012 Weduwenproject VEM, Brazilië

71037 Microkredieten algemeen

71060 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Verpleegsterstage, Madagaskar

71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India

71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar

73000 Algemeen kinderprojectenfonds

73003 Project Samaria, Burkina Faso

73015 Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso

73016 Pän Bila project, Burkina Faso

74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda

77000 Algemeen noodhulpfonds

77003 Noodhulp Indonesië - aardbeving op eiland Lombok

77004 Noodhulp India - overstromingen

77019 Noodhulp Oeganda - irrigatieproject

77053 Noodhulp Syrië

### Kinderadoptieprogramma's

72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië

72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda

72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

## Voor steun

IBAN: BE41 4359 1900 0110

SWIFT/BIC code: KREDBEBB

**Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de belastingen.**

Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar.



Cécil Van Maelsaeké,  
algemeen directeur Tearfund

Beste donateur en lezer,

Ik hoop van harte dat u heeft kunnen genieten van een verkwikkende vakantie. Je moest deze zomer alvast niet ver reizen om ondergedompeld te worden in tropische temperaturen. Ons landje werd getrakteerd op heel veel warme zomerse dagen en nachten. Voor velen was dit echter te veel van het goede. De landbouwgewassen zuchtten onder de hitte en het gebrek aan water. Volgens sommigen een duidelijk gevolg van de opwarming van de aarde. Er werden creatieve oplossingen gezocht om het watergebrek voor de landbouw op te vangen. Zo stelde Roeselare het water van het zwembad ter beschikking van de boeren om de oogsten zoveel mogelijk te redden.

Welke creatieve oplossingen zijn er voor de lange droogte in Afrika? Onze partner in Oeganda kampte vorig jaar met hevige droogte, verlies van de oogst en hongersnood als gevolg. Om hieraan te verhelpen willen wij werken aan een irrigatieproject om de voedselzekerheid te versterken. U leest hier meer over op pagina 10.

In de overdenking op pagina 4 moedigt dokter Peter Nicodemus ons aan om mee op de bres te staan voor de armoedebestrijding en om de kloof tussen arm en rijk te helpen dichten.

Er is hoop, weet u. Op pagina 13 laten wij u kennis maken met twee mensen die opgeklommen zijn uit de vicieuze cirkel van de armoede. Een prachtig verhaal van hoe onze steun via de groepsadoptie in Brazilië mensen een hoopvolle toekomst heeft geboden. Deze voorbeelden worden mogelijk gemaakt door uw steun aan onze projecten.

De financiële steun blijft noodzakelijk om al deze projecten duurzaam uit te voeren. Graag uw aandacht voor projecten die wij verder in dit nummer met u willen delen. Wij zoeken ook dringend een programmaverantwoordelijke om ons team in Vilvoorde te komen versterken. Zie onze vacature op pagina 12.

Met vriendelijke groeten.

OMDAT  
ELK  
MENS  
TELT



Tearfund wil verantwoord omgaan met het milieu en kiest voor gecertificeerd FSC papier (Forest Stewardship Council). Hierdoor dragen wij bij aan een verantwoord bosbeheer.





Peter Nicodemus

“Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” (Luc. 16:26, NBV)

GOD zegt: “Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden.” (Ezek. 22:30, NBV)

Mind the Gap – Let op voor de kloof/de afgrond, bv. bij het in- en uitstappen in een metrotrein. Wees aandachtig voor de kloof tussen de trein en het perron (platform), en soms is er ook een behoorlijke drempel.

Vader Abraham spreekt in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus van een onoverbrugbare kloof in het hiernamaals. De werkelijkheid is dat wij in onze huidige wereld nog kunnen gaan en de kloof overbruggen naar onze noodlijdende medemens. Hier is de plaats van de zending of ontwikkelingswerker, bv. de TOP'per van Tearfund.

Een kloof van andere aard is er tussen de landen in het Noorden en die in het Zuiden. Het is geen geheim dat deze kloof steeds groter wordt. Dit

betreft welvaart, gezondheidszorg, economie, sociale voorzieningen, mensenrechten, enzovoort. Tearfund is aandachtig voor deze kloof, met als bijzonder accent de zorg voor vrouwen en kinderen: door de positie van de vrouw te versterken in een goede, christelijk geïnspireerde sociaal-maatschappelijke omkadering, wordt de sociale ontwikkeling van het gezin bevorderd.

Tegelijkertijd zijn ook de veroordelende woorden van de profeet Ezechiël heel actueel en toepasselijk op onze hedendaagse maatschappijen: bedrog, roof, onderdrukking, geweld, bloedvergieten, ontucht, sociaal onrecht. In deze omstandigheden spreekt GOD de bovenstaande woorden. Dit is uiteindelijk de verklaring en reden voor de verwoesting van Jeruzalem (ca. 2500 jaar geleden) en het wegvoeren van haar inwoners in ballingschap naar Babylon. De verwoesting had afgewend kunnen worden, zegt HIJ, indien iemand in de kloof was gaan staan om voor Jeruzalem te bidden.

Dit is de geestelijke dimensie van de kloof waarin

de medewerkers van Tearfund staan.

Als TOP'per mocht ik zelf ontdekken dat vaak in het Zuiden de mensen in hun povere levensomstandigheden juist veel rijker zijn in hun vertrouwen op GOD, onze HERE, schepper en verlosser. Hun geloof was vaak sterker dan het mijne en hun gebedsleven intenser. Dit mocht ik leren na de stap in geloof gezet te hebben.

Om bij het beeld van de metro te blijven, in Tokio hebben zij zogenoemde pushers (duwers). Deze duwen de mensen van het platform in het metrostel, zodat er nog meer mensen kunnen meegaan. Dit systeem werkt uiterst efficiënt. Waarom niet een "pusher" worden voor een TOP'per van Tearfund, bv. door te bidden, te geven, te schrijven of zich in te zetten in een thuisfrontcommissie? Onze zendingen kunnen wel eens een duwtje in de rug gebruiken.

Waar staat u, nog op het perron of in de trein of

tussenin in de kloof? Hebt u de vacante plaats ingenomen?

Dus wees aandachtig voor de kloof. Overbrug de kloof naar de noodlijdende medemens, zolang het nog mogelijk is. En spring in de kloof voor het aangezicht van GOD. De HEER zoekt zulke mensen die voor ZIJN aangezicht in de bres willen staan.

Peter Nicodemus

Dr. Peter Nicodemus is lid van de Algemene Vergadering van Tearfund. Hij is zelf twee keer als TOP'per in Afrika geweest (in Zambia en Tanzania), en heeft daar dankzij Tearfund zijn vrouw Els leren kennen. Ondertussen zijn zij 17 jaar getrouwd. Het gezin heeft vier kinderen. Peter werkt momenteel als huisarts in Genk in een Buurtgezondheidscentrum, vaak in een interculturele context. Peter en Els zijn lid van de Paulus gemeente in Genk.



# PROJECT SAMARIA



Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. (Psalm 22:25)

Wie het ondanks de brandende hitte aandurft om zich als voetganger te wagen in de drukke, stoffige straten van de Burkinese stadscentra, zal al snel geconfronteerd worden met de pijnlijke realiteit. Ontelbare jongens met lege tomatenblikken dwaalen terneergeslagen rond, op zoek naar iemand die ingaat op hun triestige gezangen of smeekbeden. In de hoop dat trouwe moslims hen willen bijstaan in ruil voor een zegenbede, stellen ze zich met uitgestoken hand voor als “Ala garib”, garibous van Allah.

Garibous – ook wel talibé genoemd - zijn jongens die op zeer jonge leeftijd bij hun ouders werden weggehaald om koranleerlingen te worden en te wonen bij een traditionele meester. Door gebrek aan middelen bij de ouders en de meesters, zijn veel van deze jongens in realiteit bedelaartjes geworden, die uren per dag op straat rondwalen op zoek naar eten om te overleven en naar geld om hun studies te bekostigen. Ze leven in erbarmelijke omstandigheden en hebben enorme noden op vlak van voeding, onderwijs, hygiëne, medische zorgen en affectie. Het zijn jongens die aan de kant van de maatschappij zijn komen te staan, uitgesloten door de samenleving en beroofd van hoop voor de toekomst.

Jaarlijks ronden honderden garibous tussen 14 en 20 jaar hun Koranschool af, zonder dat ze leerden lezen of schrijven in het Frans, de officiële taal in Burkina Faso. Zonder aanvullende training of opleiding zijn ze niet voorbereid op een actieve rol in de samenleving. Het wijdverspreide analfabetisme in Burkina Faso (bijna ¾ van de bevolking!) houdt al tientallen jaren de problematiek van armoede en

bedelarij in stand. Onbegrijpelijk dat in een land waar zoveel humanitaire organisaties bestaan, weinig of geen oog is voor deze minst geliefde kinderen in Burkina Faso!

In de nieuwtestamentische Bijbelverhalen lezen we over Jezus' gedurfde bewogenheid en liefdevolle aandacht voor de minst geliefden, de maatschappelijk verdrukten, mensen die verstoten en geminacht worden. Onbaatzuchtig biedt Hij armen en behoeftigen een luisterend oor, een verzorgende hand en nieuwe hoop. In navolging van Jezus' voorbeeld willen Théodore en Irene nieuwe “hoop voor verdrukten” creëren en Gods liefde laten schijnen in een donkere realiteit. In 2015 openden ze dan ook een speciaal plekje voor garibous in Banfora, een stadje waar nog niemand naar deze jongens omkeek. Voor veel jonge garibous is Samaria een vaste plek geworden, waar ze drie dagen per week terecht kunnen om in alle veiligheid kind te zijn, zich te wassen, verzorgd te worden en een maaltijd te krijgen. Ze schrijven voor het eerst hun eigen naam, leren bij over letters en cijfers en luisteren naar verhalen. In Samaria wordt er ook echt naar hun verhaal geluisterd en dankzij de voortdurende positieve aandacht weten ze zich welkom en geliefd door God en mensen. De visie van Samaria gaat echter verder dan de dagelijkse basisbehoeften van de jongens. In samenwerking met de lokale autoriteiten en de plaatselijke gemeenschap zoeken Théodore en Irene naar open deuren voor een re-integratie van de jongens in de samenleving en perspectief voor een betere toekomst.



Kindercentrum Samaria heeft tot doel bij te dragen op gebied van:

- De basisnoden: zodat ze fysiek en emotioneel het leven beter aankunnen.
- Onderwijs/opleiding: om hun kansen op een volwaardige toekomst te verhogen.
- Sociale re-integratie: omdat elk mens telt en een volwaardige plaats verdient in de gemeenschap.

**OMDAT  
ELK  
MENS  
TELT**



Trots op eerste letter



Kapper Théo



Bedelende Garibou-jongen langs de straatkant



Garibou-jongen met typisch tomatenblik onder de arm



De nodige vitamines



Medische zorgen



Irene vertelt een verhaal

# DOKTER WILLIKA ENGEL OVER PAAM LAAFI



**De Nederlandse dokter Willika Engel (32) liep vier maanden stage bij Paam Laafi. Na haar studie geneeskunde in Utrecht, volgde zij de tropencursus in Antwerpen om vervolgens voor drie jaar als arts te werken in een klein ziekenhuis in Zuid-Afrika.**

Na haar tijd in Zuid-Afrika wilde Willika graag voor een christelijke organisatie werken en kwam zij terecht in een project in Nobiri, Burkina Faso. Het opstarten van dit project was echter lastig en het vroeg veel tijd, daarom zocht Willika naar een plek waar zij in de tussentijd kon werken in Burkina Faso. Tijdens het opruimen kwam zij een oud tijdschrift van Tearfund tegen waarin een verhaal stond over Paam Laafi. Ze besloot om contact op te nemen.

Vanaf januari 2018 werkte Willika mee in het Paam Laafi ziekenhuis, waar zij onder andere bij drie mobiele klinieken mocht assisteren.

“Ik dacht eerst dat de kinderen helemaal niet echt ziek zouden zijn, want ze zaten gewoon op school” vertelt ze, maar tijdens de mobiele klinieken zag zij toch wel een en ander. Zo vertelt ze bijvoorbeeld over haar eerste mobiele kliniek, waar een aantal kinderen onderzocht werden met grote gaten in hun tanden. Deze kinderen kwam zij later weer tegen toen ze meeliep met de tandarts in Paam Laafi. Hier bleek dat een



Onderzoek van een leerling



van hen een dode tand had met een groot abces eronder. Hij en de andere kinderen, werden geholpen en behandeld voor hun tandproblemen. "Leuk om de kinderen van de mobiele kliniek ook echt terug te zien bij Paam Laafi", zegt Willika hierover.



Dr. Willika met een patiënte tijdens een schoolonderzoek met de mobiele kliniek.

"Bijzonder en belangrijk aan het werk van Paam Laafi" vertelt Willika verder, "is dat je de armen en kwetsbaren echt kunt helpen. In de hoofdstad is alle zorg voorradig als je maar betaalt, maar voor de mensen hier in de buitenwijken, is dat niet mogelijk. Ik vind het dan wel mooi en belangrijk dat we gewoon zorg kunnen leveren aan mensen met minder geld". Lastig vindt ze wel dat er weinig zicht is op wat er gebeurt met een patiënt na de afspraak. Bijvoorbeeld wanneer ze medicijnen voorschrijft. "Er zijn nog niet zo veel medicijnen hier, dus patiënten moeten soms naar de apotheek buiten Paam Laafi. Dan kan je wat voorschrijven, maar je hebt geen idee of ze dat ook krijgen, wat er beschikbaar is bij andere apotheken en of ze dat ook echt gaan kopen". Willika hoopt dat Paam Laafi zal blijven groeien en dat dingen zoals de apotheek verbeterd kunnen worden, waardoor er meer mogelijkheden komen.

In de nabije toekomst zou Willika graag een operatiecursus volgen in Burkina Faso. De optie om bij Paam Laafi te blijven werken hield haar blijvend bezig. "Ik hoop in Burkina te kunnen

blijven", aldus Willika. Intussen heeft zij contact opgenomen met Tearfund en wil zij graag als Tearfund zendinge en ontwikkelingswerker het medische team in het project Paam Laafi gaan versterken. Als alles vlot verloopt, hopen wij dokter Willika Engel binnenkort aan u te kunnen voorstellen als onze nieuwe overzeese zendinge in dienst van de armen.

Aanvulling van de redactie - Intussen vernamen wij dat dokter Willika Engel aanvaard werd door de TOP-commissie van Tearfund om als zendingsdokter uitgestuurd te worden naar het ziekenhuis Paam-Laafi. Het ziekenhuis werd opgestart door onze andere dokter Peter Van Dingenen. Willika vertrekt op 11 september en hoopt op steun van de Tearfund sympathisanten. Al onze zendingen leven van giften. U kunt haar steunen via Tearfund, met de vermelding Willika Engel, code 25ew.



Bij het Paam Laafi ziekenhuis.

# Irrigatieproject Orisai

## Irrigatieproject om de bedreigde voedselzekerheid in Orisai (Noordoost Oeganda) aan te pakken

Grote droogte. We hebben het de afgelopen maanden hier in België ook meegemaakt, hoe we spaarzaam met water moesten omgaan en hoe het voor veel landbouwers een ramp werd. Misschien kunnen we ons nu toch een klein beetje inbeelden hoe moeilijk het op veel plaatsen elders in de wereld gesteld is.

In veel streken in Afrika is de situatie immers veel ernstiger en komen aanhoudende droogtes steeds vaker voor. De mensen moeten uren stappen om aan water te komen, de landbouwers lijden dramatische verliezen. De gevolgen van de hongersnood van vorig jaar zijn nog steeds merkbaar en door nieuwe tegenvallende oogsten dreigt de situatie in sommige gebieden weer ernstig te worden. Zo ook in Orisai, een vergeten arm landbouwgebied in het noordoosten van Oeganda, waar we sinds 2006 actief zijn met een kinderafadoptieprogramma, maar ook verdergaande hulp bieden door projecten als een waterpomp in 2009 en een aantal noodvoedselhulpprogramma's.

De streek is zeer gevoelig voor droogte en in het regenseizoen worden de oogsten steeds vaker vernietigd door overstromingen. Ook de waterpomp bij de school kan in tijden van droogte de vraag niet meer aan. De mensen beginnen weer honger te lijden.

Een aanpak van het probleem op langere termijn dringt zich dan ook op. Daarom wil de lokale partner Creed Africa graag een irrigatieproject uitvoeren, wat tot in de verre omtrek nog nergens bestaat. Zoals we in Inzicht van september vorig jaar meldden, investeerden we in het najaar in een nodige uitgebreide voorbereidende studie door experts naar haalbaarheid, waterkwaliteit en planning van het op te bouwen systeem. Wat we zullen kunnen realiseren, zal afhangen van de beschikbare fondsen. Het plan is om niet alleen water vanuit de Ojoken rivier te voeren naar 53 are landbouwgrond, maar ook veilig drinkwater te bezorgen aan de 500 leerlingen van Grace Junior School en zo'n 2000 omwonenden. Daartoe



De landmeters aan het werk



Lokale boeren op bezoek in een modelboerderij

wordt het water met een zandfiltratiesysteem met drukfilters en toevoeging van chloor gezuiverd. Er zal opleiding gegeven worden aan de boeren en al de gebruikers van het systeem inzake onderhoud, maar ook over correct gebruik en opslag van water, hygiëne en voorkomen van watergerelateerde ziektes. Het project zal een grote impact hebben op de voedselzekerheid van de bevolking van Orisai.

De nodige vergunningen werden aangevraagd en de voorbereidende werken zijn gestart. Na het opstellen van een gedetailleerd overzicht van de beschikbare gronden, zijn de nodige wegen aangelegd en werden de gronden geëgaliseerd. Door gebruik te maken van werktuigen van de staat, konden wat kosten gespaard worden. Een periode van te overvloedige regenval heeft de werken wat vertraagd, maar groot waren de vreugde en het enthousiasme van de mensen toen ze de bezigheden zagen.

Een aantal boeren trok een vijftal dagen naar Kenia om er enkele boerderijen te bezoeken, die met irrigatie werken, en een van hen blijft er drie maanden om ervaring op te doen.

Momenteel hebben we slechts voldoende middelen om te beginnen met 25 are landbouwgrond. Om het project verder te kunnen uitvoeren, hebben we dus dringend bijkomende fondsen nodig. Helpt u mee?



Zwaar materiaal wordt ingezet

**U kunt uw gift overmaken op rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 met vermelding: Irrigatieproject Oeganda, code 77019**

**Bij voorbaat hartelijk dank!**

# Vacature - Programmaverantwoordelijke (M/V)

(voltijds voor onbepaalde duur)

## Wat doen wij?

Al sinds 1979 brengt Tearfund mensen samen in de strijd tegen armoede en onrecht. We zijn een ervaren christelijke humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent bij rampen en ontwikkelingsprojecten.

In het kader van onze projecten en programma's, zijn we op zoek naar een programmaverantwoordelijke. In deze functie bied je strategische begeleiding en ondersteuning aan de programma's en de verschillende projecten met onze overzeese en internationale partners.

## Wat doe jij?

Je takenpakket zal onder andere bestaan uit:

- Opvolgen van beleidsplannen, in samenspraak met directie en diensthoofd Financiën.
- Strategische planning voorbereiden.
- Standaardiseren en structureren van de projectorganisatie.
- Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en ondersteuning van de projectuitvoering.
- Ondersteuning, begeleiding, monitoring en rapportage van de activiteiten op het terrein (incl. terreinbezoek).
- Research en development binnen de afdeling programma's en projecten.

## Wie ben je?

- Je bent dynamisch, nauwkeurig, vindingrijk, je werkt efficiënt, je beschikt over een analytische geest en een stevige dosis zelfvertrouwen.
- Je bent meertalig (Nederlands, Frans en Engels), in spreken en schrijven.
- Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma.
- Je beschikt over kennis en ervaring m.b.t. administratie.
- Ervaring binnen de humanitaire sector is een voordeel.
- Je kunt vlot overweg met de courante softwarepakketten (Internet browsers, Word, Excel ...).
- Je kunt zelfstandig werken en organiseren, maar werkt ook graag samen.
- Als je bij Tearfund werkt, ga je akkoord met onze missie, visie en christelijke identiteit.

## Wat bieden we jou?

- Een afwisselende, zingevende job in de social profit-sector.
- Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance.
- Een fijn team van een vijftal collega's.
- Een gezellig kantoor in Vilvoorde met een informele sfeer.
- Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 38u/week.
- Verloning volgens PC 329, Socio-culturele sector.
- Eindejaarspremie (volledige 13de maand), terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fiets- en autovergoeding, hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot occasioneel/gedeeltelijk thuiswerk.

## Hoe word je onze nieuwe collega?

Stuur je cv en motivatiebrief **ten laatste zondag 23 september om 24.00 uur** per e-mail naar [info@tearfund.be](mailto:info@tearfund.be).

# OPKLIMMEN UIT DE ARMOEDE DANKZIJ HET KINDERCENTRUM

45 jaar geleden werd het eerste kindercentrum in Sabinópolis, Brazilië, geopend. In de loop der jaren kwamen er op diverse plaatsen nog zes centra bij, waar honderden kinderen een veilige haven vonden. De impact op de levens van deze kinderen is groot en gaat door tot in hun volwassenheid, zoals Bernadete ons vertelt.

Het "Geitenfeest" kwam eraan en alle kinderen uit de kindercentra mochten meedoen met de opstelwedstrijd met als thema "De geit". Ik had dan wel geen geit thuis, maar ik kende de geitenfokkerij van de zending en ik dronk elke dag geitenmelk in het tehuis, dus ik besloot mee te doen. Tijdens de prijsuitreiking op de dag van het feest hoorde ik plotseling mijn naam noemen: ik was een van de winnaars! Trots nam ik mijn medaille in bezit. Het was de eerste van de drie prijzen die ik won tijdens deze jaarlijkse feesten.

Dit was in 1981. We waren pas met mijn moeder vanuit het binnenland verhuisd naar een hut in de armenwijk in Sabinópolis. Ik was zes en vond de nieuwe situatie enerzijds wel leuk, maar aan de andere kant miste ik het om in sinaasappelbomen te klimmen, guavevruchten met een stok uit de



Bernadete en Mateus en hun dochtertje Sofia

boom te meppen, of stiekem van de peren van mijn oma's perenboom te snoepen waar zij jam van wilde maken ...

Om te overleven ging mijn moeder elke dag al heel vroeg de deur uit om als huishoudster bij de rijken te gaan werken, terwijl mijn broertjes en ik alleen thuis bleven tot zij 's avonds laat uiteindelijk weer thuiskwam.

Gelukkig konden wij al spoedig terecht in het kindercentrum. De eerste weken waren moeilijk, want zowel het gezonde eten als de regelmaat waren ons totaal vreemd. We wendden echter snel en we begonnen deze plaats die onze levens voor altijd zou veranderen geweldig te vinden! Daar hoorde ik ook voor het eerst over de Here Jezus en toen ik tien was, kreeg ik m'n eerste Bijbel. Een jaar later bekeerde ik me.

Op m'n veertiende was m'n grootste droom om ooit letteren te gaan studeren, maar als arm meisje durfde ik geen enkele hoop te koesteren. Hoe zou ik het ooit op kunnen nemen tegen al





Bernadete links op de foto



Mateus links op de foto

die anderen die op dure privéscholen hadden gezeten?

Intussen doorliep ik de middelbare school en mocht ik stage lopen op het kantoor van de zending waar ik het erg naar m'n zin had. Twee jaar later kwam mijn droom om te gaan studeren in volle hevigheid terug. Ik had geen geld om een dure cursus te volgen, dus begon ik thuis zelf te gaan blokken voor het toelatingsexamen. Als

God een deur zou openen dan zou niemand hem sluiten.

Toen werd mijn moeder aangereden door een auto en kon ze niet meer lopen. Opeens moest ik naast mijn baan, ook het huishouden doen en mijn moeder verzorgen. Hoe kon ik mij voorbereiden voor het toelatingsexamen?

God voorzag en dankzij een gulle gift kon mijn

moeder naar kinesithérapie en zodoende werken aan haar herstel. En zo kon ik toch nog toelatingsexamen voor de universiteit doen in de grote stad. Groot was mijn verbazing toen ik anderhalve maand later hoorde dat ik was aangenomen! Dat was een groot feest op het kantoor van de zending! Iedereen bemoedigde mij, beloofde voor mijn moeder te zorgen als dat nodig was en drukte me op het hart dat ik het altijd moest laten weten als ik iets nodig had.

En zo trok ik de wijde wereld in, studeerde letteren en sloot me aan bij andere christenen. Nu ben ik redactrice bij een landelijk bekend christelijk tijdschrift, getrouwd met Mateus (ook een ex-kindercentrumkind en sinds enkele jaren afgestudeerd als advocaat) en samen hebben we een prachtig dochtertje Sofia, en een tweede kindje op komst.

Ik dank God voor alle kansen die Hij me heeft gegeven en de mensen die mij Gods liefde betoonden en mij wezen op de weg die naar het echte leven leidt: Jezus.”

Vandaag nog leven heel wat kinderen in Brazilië in schrijnende situaties van armoede, verwaarlozing, huiselijk geweld en misbruik. De kindercentra vangen honderden van die kinderen op. Helpt u mee om hen een betere toekomst te geven, zoals Bernadete? Word Vriend van de Kindercentra vanaf € 20 per maand (u ontvangt dan minstens twee keer per jaar een verslagje) of steun eenmalig met vermelding van “Kindercentra, project 72001”.

- Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen
- Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie
- Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor 33 euro/maand
  - Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje
  - Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda
  - Ik heb geen voorkeur
- Ik wil meedoen met de groepsadoptie in Brazilië (BEM), voor min. 20 euro/maand en wacht om te betalen tot ik de richtlijn ontvang. (Richtprijs 33 euro/maand)
  - Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden
  - Ik ontvang de rapportjes liever per post
- Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen ontvang**
- Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens **(Graag oude adressticker meesturen)**
- Ik hoef Inzicht/Topnieuws niet dubbel te ontvangen
- Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet langer via de post.
- U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

Handtekening : (enkel bij aanvraag kinderadoptie) \_\_\_\_\_

# BON

tearfund<sup>id</sup>



Tearfund  
Postbus 127  
1800 Vilvoorde  
België



Prachtige, degelijke en recente  
tweedehands laptops en PC's voor  
zeer interessante prijzen !

voor info en prijzen mail ons of bel !  
tel. 016 56 09 84 - info@dtcprinting.be



**DTC** printshop  
Herseltsesteenweg 108  
3200 Aarschot  
**computershop**



© paxX Global Cycling, Tearfund

Onze wielploeg steunt Tearfund



**PaxX**  
GLOBAL CYCLING

Foto's, impressies en filmbeelden  
zijn te vinden op onze website  
[www.paxxglobalcycling.com](http://www.paxxglobalcycling.com)

Bestel ook via onze webshop  
[www.tearcraft.be](http://www.tearcraft.be)



**Tear Craft**

Voor "hen" een wereld van verschil !

**FAIRTRADEWINKEL**  
VOEDING en GESCHENKARTIKELEN

FAIR TRADE

Brugstraat 11, 8904 Boezinge

Europees kwaliteitscertificaat



Committed to excellence

tearfund

Tearfund vzw T +32 (0)2 251 77 10  
Postbus/P.O. Box 127 F +32 (0)2 251 82 52  
1800 Vilvoorde info@tearfund.be  
België/Belgium www.tearfund.be