

# KIDS



"Wie naar Mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met veel lawaai in."  
(Mattheüs 7:24)

Op 5 mei is het Tearfund-zondag. Een idee voor de zondagsklassen. Zie ook pagina 6.

## Help je mee bouwen?



Louis en Anne-Marie Van de Voorde helpen de Roma-gemeenschap in Servië. Deze mensen wonen in hele oude en kapotte huizen. Sommige kunnen nog hersteld worden, maar voor andere gezinnen zal er een nieuw huisje moeten gebouwd worden.

Wij kunnen hierbij helpen door zelf een ontwerp te maken van een huisje en dit op te sturen naar Tearfund, zodat zij dit kunnen bezorgen aan Louis en Anne-Marie. Ontwerp je mee?

## Enkele tips en voorwaarden:

- Ontwerp een huisje met een woonkamer met keuken erin, een slaapkamer en een badkamer.
- Ontwerp de buiten- en/of de binnenkant.
- Gebruik je creativiteit!
- Verzend naar [info@tearfund.be](mailto:info@tearfund.be) of via de post naar: Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde.



Louis & Anne-Marie Van de Voorde

Hieronder vind je het eerste ontwerp dat zal gebouwd worden:



Misschien wordt jouw ontwerp wel het volgende. Begin er vlug aan en stuur het ons op!

## Al zingend ontwerpen?

## Een dwaas man en een wijs man.

Heb je nog niet voldoende inspiratie voor een ontwerp, zing onderstaand liedje dan eens en wie weet komen er heel wat ideeën op je af!

*Capo I*

Een dwaas man bouw-de zijn huis op het zand,  
 een dwaas man bouw-de zijn huis op het zand,  
 een dwaas man bouw-de zijn huis op het zand,  
 en de re - gen stroom-de neer.  
 En de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op

en de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op  
 en de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op  
 en de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op  
 en het huis op het zand deed: plof.  
 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x)  
 En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)  
 En het huis op de rots stond vast.  
 Dus bouw je huis op Jezus de Heer (3x)  
 en de zegen daalt dan neer en't gebed stijgt op (3x)  
 dus bouw je huis op Hem.