

Kijk daar dobbert druppeltje Drup in het water. Het is lekker in de zee aan het spelen met zijn druppelbroertjes en zusjes. Op en neer, heen en weer. Boven de zee schijnt het zonnetje, haar stralen zijn gloeiend en warm...



Plotseling worden de druppeltjes wat draaierig in hun hoofdjes. Ze voelen zich licht en luchtig. Kijk... ze zweven omhoog!
Alsmoer hoger en hoger, tot hoog in de blauwe lucht!



Brrr, Wat is het koud daarboven! Hoog in de lucht kruipt Drup dicht bij zijn druppelbroertjes en zusjes, gezellig warm bij één. Samen vormen ze zo één grote wolk.



Meneer de wind blaast de wolken voort en hij blaast zo hard hij kan! Het land is in zicht en Drup staat te trappelen van ongeduld om terug te gaan spelen. Pardoes! Alle druppeltjes vallen naar beneden in één grote regenbuil. Om ter snelst vallen nu alle druppeltjes naar beneden, langs de rivieren stromen zij verder, razendsnel. Oh wat vindt Drup dit fijn... Het is super om een druppeltje water te zijn!

