

Laat de kinderen tot mij komen

Overdenking voor Tearfund-zondag

Geliefde broeders en zusters,

Als christenen weten we dat het offer aan het kruis ons redt. Door Zijn dood hebben wij het eeuwige leven. Met deze zekere hoop voor ogen verlangen we naar de eeuwigheid. Toch nodigt de Bijbel ons uit om hier op aarde al een levend geloof te hebben, dat zich vertaalt in daden. In Mattheus 25:31-46 vertelt Christus hierover met een sprekende gelijkenis. Wanneer Hij, de Mensenzoon, komt in Zijn heerlijkheid met al de engelen, zal Hij op Zijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor Hem bijeen worden gebracht. Dan zal Hij hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan Zijn rechterhand zetten en de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal Hij tegen de mensen aan Zijn rechterhand zeggen: "Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is."

Op welke basis maakt de Koning het onderscheid? De schapen zijn de mensen die voor hem hebben gezorgd wanneer Hij in nood was. Dit begrijpen de mensen niet. Ze hebben Christus zelf immers niet in nood tegengekomen. Waarop Christus antwoordt: "Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij."

Als christenen hebben we de roeping om ons in te zetten voor hen die in nood verkeren en hun stem te zijn. Onze roeping om voor de kwetsbaren te zorgen is gebaseerd op de liefde en genade van God. Wij mogen Zijn Vaderhart voor Zijn schepping delen. In de Bijbel lezen we talloze verhalen over Jezus die zich ontfermt over de armen, zieken en verdrukten. Hij roept ons op om zijn voorbeeld te volgen en om onze naasten lief te hebben als onszelf.

Vanuit Tearfund nodigen we de Vlaamse christenen uit om de eerste zondag van mei heel bewust stil te staan bij deze opdracht. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor wat de *minste* broeders worden genoemd. De armste en meest kwetsbare gemeenschappen in de armste landen.

Dit jaar willen we daarbij bijzonder aandacht hebben voor kinderen. De kinderjaren zijn vormend voor het volwassen karakter en wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de ervaringen die kinderen opdoen een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling en welzijn. Een goede start in het leven heeft dan ook een grote impact op de rest van hun leven.

De Bijbel leert ons dit ook, zoals we lezen in Spreuken 22:6: "Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is."

Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen. Factoren zoals honger, ziekte en slecht onderwijs beperken hun ontwikkeling en hebben een verwoestende impact op hun leven. In onze wereld zijn er jaarlijks nog steeds meer dan 2 miljoen mensen die sterven aan honger en meer dan 5 miljoen mensen die geen toegang hebben tot degelijke gezondheidszorg. Het is een realiteit waar we mee

leren leven en waar we onverschillig voor kunnen worden. We kunnen toch niet alle problemen van de wereld oplossen? Toch worden we als christenen opgeroepen om onze ogen niet te sluiten voor de noden van de ander. Met geloof kunnen we bergen verzetten (Mattheüs 17:20).

Laat ons daarom vandaag kiezen om te leven vanuit het Vaderhart. Niet doof te zijn voor kreten van armoede en onrecht, maar te bouwen aan Zijn koninkrijk, hier op aarde. Laat ons de kinderen tot Hem brengen, want Hij zei: *'Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.'* (Lucas 18:16)

We kunnen ons op vele manieren inzetten voor onze minste broeder. Dit kan dichtbij of in de armste landen in de wereld. Door ondersteuning van Tearfund of andere organisaties via gebed, financieel of met daden kunnen we een verschil maken in het leven van vele kinderen die anders geen toegang hebben tot voldoende voeding, basisgezondheidszorg en onderwijs. We kunnen hen een hoopvolle toekomst geven door onze liefde, gebeden en financiële steun. Laten we daarom samenwerken om Gods liefde te verspreiden en om te zorgen voor hen die geen stem hebben. Laten we ons hart laten raken door wat God raakt en ons inzetten voor de meest kwetsbaren, in het bijzonder voor kinderen. Zo bouwen we in deze wereld aan zijn Koninkrijk op een heel praktische manier.

