

Driemaandelijkse uitgave
jaargang 42 / nr.1
1^{ste} trimester 2024

Afz./vu.: Alejandro Alba
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde

Afgiftekantoor: Masspost
2800 Mechelen
P409190



PB-PP|B-02806
BELGIE(N)-BELGIQUE

tearfund

Het bestrijden van de armoede en het onrecht is onze missie, zodat elk mens het leven mag ervaren als een zegen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen.

inzicht



foto Nanja

- > een vrijwilliger steekt haar handen uit de mouwen
- > krachtige, prachtige helden: een reisverslag
- > Tearfund zondag komt eraan!

COLOFON

INZICHT IS EEN PERIODIEKE UITGAVE
VAN DE EVANGELISCHE HULP- EN
ONTWIKKELINGSORGANISATIE TEARFUND.

Eindredactie

Alejandro Alba

Redactie & medewerkers

Alejandro Alba
Paula Toorman
Aster Meekers
Guy Lemière
Ineke Van Dingenen
Myrthe Kaljouw

Verzending

Paula Toorman & trouwe groep vrijwilligers

Paginaopmaak & Drukwerk

DTC & Printing cvba, Tel. 016 56 09 84

Overname van artikelen & illustratiemateriaal
is enkel toegestaan mits voorafgaande
schriftelijke toestemming en bronvermelding.

Web-editing

Myrthe Kaljouw

Adres

Tearfund vzw
Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 251 77 10
E-mail: info@tearfund.be

Foto's

Bron: Tearfund, tenzij anders vermeld

Tearfund is aangesloten bij: Micah-netwerk,
Integral en ngo-federatie.

Tearfund eerbiedigt de wet van 8/12/1992
betreffende de bescherming van het privé-
leven. Tearfund is erkend bij Ministerieel
Besluit als instelling voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden (NGO) en voor de afgifte
van fiscale attesten.

Ond.nr. / Reg. nr. 0419 872 616
RPR ondernemingsrechtbank Brussel

tearfund

Naast liefde, grenzeloos

Lopende projecten en de code te vermelden bij steun

Code Project

Algemene werking

- 10000 Tearfund werking
- 10010 Waar meest nodig

Tijdelijk Overzees Personeel

- 25000 Algemeen fonds voor TOP'pers
- 25ew Ondersteuning Willika Engel
- 25vh Ondersteuning Hilde Vlamincx
- 25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels
- 25vds Ondersteuning Peter en Ineke Van Dingenen
- 25vd Ondersteuning Benjamin en Astrid Vanbaelenberghe-Devinck

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

- 70004 Scholenproject, India
- 70026 Anaikatti Rural Community College, India
- 71000 Algemeen Projectenfonds
- 71001 Roma hulp, Servië
- 71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië
- 71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso
- 71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar
- 71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru
- 71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
- 71037 Fonds voor Microkredieten
- 71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India
- 71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar
- 73000 Algemeen kinderprojectenfonds
- 73003 Project Samaria, werking onder Garibous jongeren, Burkina Faso
- 73004 Project Samaria, aankoop van het terrein voor opvang kinderen
- 73016 Pän-Bila project, Burkina Faso
- 74000 Algemeen studiefonds
- 74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda
- 77000 Algemeen noodhulpfonds
- 77012 Noodhulp Oekraïne
- 77053 Noodhulp Syrië

Kinderadoptieprogramma's

- 72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
- 72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
- 72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
- 72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

Alle giften voor de onderdelen 'Mobiële Klinieken - code 73015' en 'Children's Community Center - code 73017' van het Paam Laafi project worden vanaf nu ondergebracht onder de algemene projectcode 71008 voor het Paam Laafi Gezondheidscentrum. De giften zullen verder gebruikt worden om deze onderdelen van het Paam Laafi project te financieren.

Wilt u ons werk steunen? : IBAN: BE41 4359 1900 0110 - SWIFT/BIC code: KREDBEBB

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen. Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar.



Alejandro Alba
Algemeen directeur

Onder WEG

Beste lezer,

Het evangelie van Lucas sluit af met het verhaal van de Emmaüsgangers: twee ontmoedigde leerlingen die op weg gezelschap krijgen van Jezus zelf. De tocht - en vooral het besef dat Jezus bij hen is - verandert hen.

Op weg gaan kan zo inspirerend zijn, stap na stap. Het zet doorheen de geschiedenis mensen aan tot lange tochten om zichzelf en God te zoeken. Onderweg zijn ademt vrijheid, avontuur en ontdekking. Het zet letterlijk en figuurlijk dingen in beweging.

In dit nummer van Inzicht brengen we verhalen van prachtige mensen die op reis gingen, niet voor zichzelf, maar vanuit een bewogen hart. Ze dienen op hun reis de Vader en de meest behoeftigen. Net zoals bij de Emmaüsgangers is het een ervaring die hen raakt.

Nanja deelt haar ervaring als vrijwilliger in Peru. Ze vertelt hoe ze haar talenten inzette ten dienste van de Heer en de armste gemeenschappen hoog in de bergen. Robert en Linda blijven verbonden met Madagaskar en delen met hun reisverhaal de ontwikkelingen rond het waterpompenproject.

Verder kijken we vooruit naar de Tearfund Zondag, waarbij we jullie graag meenemen naar onze projecten om een voorproefje te geven van de impact die we als Kerk kunnen hebben.

Ik hoop dat u, net als ik, zult genieten van de reis met deze inspirerende mensen, terwijl we onze ogen houden op de wedloop die we tot een goed einde willen brengen (2 Timotheüs 4:7-8).

Veel leesplezier!



tearfund

Naasteliefde, grenzeloos

“Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u gevraagd wordt.” Romeinen 12:1



Ik ben Liesbeth Swiers, getrouwd met Jeroen en mama van Thomas en Elise. We zijn betrokken bij een VPKB-gemeente in Antwerpen. In het dagelijks leven zorg ik voor het gezin en doe ik vrijwilligerswerk.

Zorgen voor elkaar en streven naar rechtvaardigheid heb ik steeds belangrijk gevonden en dat is dan ook wat me zo aantrekt in het werk van Tearfund, waar ik in 2021 lid van de algemene vergadering ben geworden.

“Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat: ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.” 1 Corinthiërs. 12:12

Het lezen van alle verhalen van Tearfund is vaak inspirerend en bemoedigend. Soms echter kunnen deze verhalen me ook naar beneden halen. Wat betekent mijn werk, mijn inzet nu tegenover die grote verhalen? Maar... we mogen weten dat God iedereen gaven geeft, iedereen roept en dat we samen het lichaam van Christus

vormen.

Op mijn twintigste wilde ik graag ontdekken hoe ik God het beste kon dienen. Toen kreeg ik als antwoord dat dit het beste in België kon en daarbij droomde ik van grote projecten, van organiseren en leiden, van gemeenschappen en grote verwezenlijkingen.

Toen kwam echter het leven met een chronische vermoeidheid, met kinderen die extra aandacht nodig hebben, met een man met een uitdagend beroep,... Zo werden mijn grote dromen en plannen stevig opzij geduwd. Lange tijd heb ik het gevoel gehad dat ik "in wacht" stond en God niet echt kon dienen. Door de jaren heen ben ik echter beginnen te ontdekken dat God anders kijkt naar gaven, dienen en zijn Koninkrijk. We zijn allemaal geroepen, we zijn allemaal leden van dat ene lichaam, we zijn allemaal belangrijk en nodig. Ook ik, met mijn beperkte energie, kan God dienen. Door voor mensen te bidden, door een glimlach naar een voorbijganger, door praatjes met een buurman of -vrouw, door te zorgen voor ons huis, door een bemoedigend berichtje, door enkele uurtjes vrijwilligerswerk, door te zorgen voor ons gezin, door... Misschien niet zoals ik het zelf voor ogen had, misschien niet zo op de voorgrond, maar wel hoe het past in Gods plan, waar Hij me op dit moment voor wil gebruiken.

voordele van de organisatie of van een specifiek project, door lid te worden van het bestuur of de algemene vergadering, ...

We zijn allemaal een deel van het lichaam en we zijn allemaal belangrijk. Dat is zo mooi. Waar we ons ook bevinden en waar we ons ook voor inzetten. We kunnen overal tot zegen zijn van anderen.

Om te weten waar God ons wil gebruiken, is het goed om tijd door te brengen met Hem. Een uitspraak van moeder Teresa over bidden sluit hier mooi bij aan: 'Bidden is niet: vragen. Bidden is jezelf in de handen van God leggen, tot zijn beschikking, en naar zijn stem luisteren in de diepte van je hart'.

Dit is in ons hectische leven niet altijd evident, een uitdaging. De vastentijd waarin we nu zitten is een tijd van bezinning, verstillig, inkeer. Misschien een goede tijd om terug de draad op te nemen, om na te denken over waar God

Iedereen heeft een gave van God gekregen

Als we kijken naar Tearfund zien we hetzelfde. Iedereen heeft zijn gaven, iedereen heeft zijn plek. God roept ons allemaal. Er zijn veel mogelijkheden om te dienen. In gebed, met een gift, door het bemoedigen of ondersteunen van de betaalde werkkrachten in binnen- en buitenland, door het werk bekend te maken, op missie te gaan, een actie op te zetten ten

je voor wil gebruiken of om je dankbaarheid te tonen voor de plaats waar je bent. De vastentijd is ook een tijd van naar buiten kijken, wat de noden zijn. Wat kunnen we concreet doen voor mensen in nood.

Sta jij deze vastenperiode stil bij de vraag waar God je op dit moment al gebruikt of waar Hij je graag wil gebruiken?

'Bidden is niet: vragen. Bidden is jezelf in de handen van God leggen, tot zijn beschikking, en naar zijn stem luisteren in de diepte van je hart'. - Moeder Teresa

Een vrijwilliger steekt haar handen uit de mouwen in Peru

Reisverslag van Nanja Verheul – vrijwilliger bij Tearfund

Midden vorig jaar groeide bij mij het verlangen om me voor een korte periode in te zetten bij een hulpverleningsproject, bijvoorbeeld onder vluchtelingen. Ik contacteerde Tearfund en men stelde het project Vidas in Peru (!) voor, omdat het aansloot bij mijn beroepservaring. Tijdens een videochat met de projectverantwoordelijke van 'Association Vidas' klikte het meteen en enkele weken later zat ik op het vliegtuig. Ik werd er hartelijk ontvangen en ze ervoeren mijn komst reeds als een bemoediging.



Ik mocht deel uitmaken van het warme gezin van een echtpaar dat samen een levendige kleine kerkgemeenschap leidt. De eerste weken kon ik er rustig inkomen. Uiteraard vergde het wat aanpassing aan de cultuur, werkwijze en klimaat, met name de ijle lucht op grote

hoogte. Maar dit verliep – op wat ongemakken na – best wel goed. Het is immers een prachtig land met heel vriendelijke mensen.

In de steden gaan de meeste kinderen gewoon naar school. Daarbuiten bestaat echter veel analfabetisme, armoede en ziekte. Het paramedisch team van Vidas speelt in op die noden.

We werkten voornamelijk onder bergbewoners in de wijde omgeving van Ayacucho, veelal onder ouderen, maar in sommige bergdorpsjes waren er ook redelijk wat kinderen. Er is daar nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. Dokters komen er niet en reizen naar de stad is



voor velen praktisch onmogelijk. Er is veel nood, maar ook honger naar God. Mede door Vidas zijn daar al kleine kerkjes ontstaan.

Wat mij het meest raakte waren de intense, warme persoonlijke contacten. De mensen aanvaarden elkaar zoals ze zijn, soms met gekkigheden en gebreken, en ze leggen de lat niet te hoog voor elkaar. Ieder was welkom en kreeg aandacht, een zegen voor bv. mensen die eenzaam zijn of in moeilijke situaties verkeren.

Soms had ik wat last van de taalbarrière en verlangde ik even naar het comfort van thuis, of sloeg vermoeidheid toe. Ik ben ook een weekje ziek geweest. Dan voelde ik me heel beperkt. Maar wanneer ik minder op mensen kon bouwen, voelde ik mij afhankelijker van God en kwam ik dichterbij Hem. Zo ging ik Zijn kracht duidelijker ervaren. Dat heeft mij verrijkt en helpt mij ook vandaag om mij minder zorgen te maken.



De evangelische beweging in Peru is minder uitgebreid dan in veel andere Zuid-Amerikaanse landen, maar de kerk is groeiende. Peru is een land met veel corruptie en druggerelateerde problemen en de kerk wil praktische en geestelijke hulp bieden en een licht zijn in de duisternis. Ook in Peru is de boze aan het werk en is er de strijd om het smalle pad te vinden en erop te blijven. Gods Geest werkt echter door alle zwakheden heen, en dat is bemoedigend om te zien.

Ik mocht drie maanden iets proeven van het leven van een zending. Ver weg van huis en met minder voorzieningen. Ik merkte duidelijk hoe gebed en contact met het thuisfront de kracht geeft om onder zo'n omstandigheden positief en blijmoedig te zijn. God houdt er blijkbaar van als mensen (samen) bidden en zegent dat.

Samengevat: ik ben heel dankbaar voor die bijzondere tijd!

KRACHTIGE, PRACHTIGE, HELDEN!

Reisverslag Madagaskar, 3 oktober tot 21 november 2023, door Robert Blondeel en Linda Dickx.

"Gij krachtige helden die zijn woord volvoert." Psalm 103:20

De eerste held

De Heer Jezus is natuurlijk de grootste held. Jezus wilde door alle moeite en pijn heen de wil van Zijn Vader doen. En daarnaast was Zijn liefde voor ons zo groot dat Hij zijn leven gaf om ons te redden!

Nog een held

Tranquillin en Nirina, een heldenkoppel in Madagaskar. Wat een voorrecht om hen te bezoeken!

"Gij zult de Heer, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf." Lucas 10:27

Een regenachtig evangelisatieweekend

We konden mee op een evangelisatieweekend in het dorpje Ambodisakoa, in de brousse. In de namiddag was er een kinderprogramma en 's avonds, in de regen, een film in open lucht. En wonder boven wonder: allen bleven de film uitkijken!

Waterpompen in een wiskundige formule

De waterpompen; wat een zegen dat er zovelen genieten van proper, zuiver water. Dankzij jullie steun, vanuit Vlaanderen.

In 2023 werden 60 oude pompen vervangen en 45 nieuwe geplaatst.

In totaal staan er 350 waterpompen in 27 verschillende dorpen.

We plaatsen 1 waterpomp per 10 gezinnen, die bestaan uit gemiddeld 5 personen.

$10 \text{ gezinnen} \times 5 \text{ personen} = 50 \times 350 \text{ waterpompen} = 17.500.$

*Tussen de 17.500 en 20.000 personen hebben toegang tot proper water en hebben gehoord van het Levende Water!

Tranquillin doet dit werk verder met veel enthousiasme, inzet en kennis. Bij het maken van de pompen in eigen atelier, merkte ik dat hij een aantal nieuwe, betere technieken toepast.



Atelier op het project waar de pompen worden gemaakt

We hebben verschillende dorpjes bezocht waar oude pompen werden vernieuwd en andere waar nieuwe pompen werden geplaatst. Dit werd allemaal op een voortreffelijke manier gedaan, steeds in overleg met de dorpsoudsten en de plaatselijke bevolking.

In een van de dorpjes werd door de plaatselijke burgemeester geëist dat Tranquillin voor hem publiciteit zou maken voor de verkiezingen die er aankwamen. Tranquillin weigerde stellig om dit te doen, waardoor hij geen waterpompen mocht plaatsen. Een groep vrouwen trok echter naar de districtscommissaris om in beroep te gaan tegen de beslissing van de burgemeester. Uiteindelijk konden de pompen zo toch in dat dorp worden geplaatst.

Het belang van een waterpomp

Plaatsen of herstellen van pompen gaat samen met het brengen van het Levend Water. Er blijven aanvragen komen voor pompen in andere dorpjes. Doordat er al zoveel zijn geplaatst, ziet ieder dorp wel het belang in van proper, zuiver water. Dit is vooral voor de gezondheid van kleine kinderen belangrijk. In dorpen met zuiver water stijgt het aantal gezonde kinderen sterk!



Voor het bedrag van 333 € kun jij ook een pomp adopteren! Doen! projectcode 71009

Kinderen

Naast hun 4 eigen kinderen hebben Tranquillin en Nirina 7 kinderen bij hen thuis opgenomen en ze zorgen ervoor dat nog 12 andere kinderen naar school kunnen gaan. Nu zijn die veilig in een liefdevol, warm nest! Hun leven krijgt een nieuwe kans!

De nood is zo groot. Hoe we dit verder gaan aanpakken moet nog uitgewerkt worden samen met Tearfund. In de toekomst meer daarover!

Onze laatste grote held

Helden in Vlaanderen. Jullie allen blijven “helden” door dit project verder financieel te ondersteunen alsook door jullie gebed!

Tranquillin en Nirina hebben zo'n warm hart voor de Heer, de mensen om hen heen en kinderen, heel pakkend om dit zo te zien die weken dat we er waren.

Robert Blondeel
Linda Dickx



Tearfund Zondag komt eraan!

Op de eerste zondag van mei nodigt Tearfund u uit om stem te geven aan naastenliefde, grenzeloos. U kan in uw omgeving aandacht vragen voor onze broeders en zusters, die in de armste streken wereldwijd zich inzetten om hun gemeenschap tot bloei te brengen.

Kerken hebben wereldwijd een geweldige impact op hun omgeving. Dat is wat Tearfund nu al meer dan 40 jaar heeft mogen ervaren. Samen met lokale kerken zetten wij ons in voor een wereld zonder onrecht en armoede. Waar mensen hun eigen waarde en talenten kennen, daar bloeit een hele gemeenschap op! Daarom organiseren we de Tearfund Zondag.

Tearfund richt zijn werk op die plaatsen waar de nood het grootst is. Armoede treft vrouwen en kinderen vaak harder, waardoor we bijzondere aandacht hebben voor hen. Vorig jaar stonden kinderen centraal bij de Tearfund Zondag, deze lijn willen we doortrekken dit jaar. Daar waar we vorig jaar eindigen, nemen we dit jaar de draad weer op en gaat het over vrouwen.

Vrouwen die opstaan om het verschil te maken, in de Bijbel en vandaag.

Hoeveel vrouwen kan u opnoemen die in de Bijbel het verschil maakten, vrouwen naar Gods hart, vrouwen die opstonden en iets in beweging brachten met Gods wijsheid en kracht? Niet

enkel in de Bijbel staan vrouwen op om het verschil te maken, terwijl ze niet dachten dat ze dit konden, ook vandaag maken vrouwen het verschil. Hier bij ons maar ook op plaatsen waar de omstandigheden bijzonder moeilijk zijn, staan vrouwen op om een verschil te maken voor zichzelf en voor hun omgeving.

Voor die vrouwen, die opstaan in moeilijke omstandigheden, willen we dit jaar extra aandacht hebben. Vrouwen die opstaan op plaatsen waar armoede en ongelijkwaardigheid heerst. We willen hen, als Kerk, ondersteunen zodat zij het verschil kunnen maken in hun omgeving. Daar waar God hen roept. Op Tearfund Zondag staan we hier in het bijzonder bij stil.

Kunnen we op jou rekenen om hen een stem te geven, in je Kerk, je jeugdgroep, ... ? Om jou daarbij te helpen voorzien wij op onze website www.tearfund.be vanaf 2 april 2024:

- Een leespreek
- Liedsuggesties
- Dank- en gebedspunten
- Een powerpoint presentatie

Bereid je alvast voor om op 5 mei iets te delen over grenzeloze naastenliefde. We staan klaar als je nog hulp kan gebruiken.



Waar komen we ...

Als we Jezus volgen waar de nood het grootst is?



Als we Jezus volgen waar de nood het grootst is, komen we bij mensen die lijden.

Graag stellen wij u vandaag voor aan Mariya uit Oekraïne (schuilnaam).

Mariya is 92 jaar en alleen. Zij heeft geen echtgenoot of kinderen meer. Onlangs werd ook haar laatste zekerheid, haar huis, compleet verwoest. Het werd getroffen door een overstroming, het kan zelfs niet tijdelijk of een beetje hersteld worden. Door de oorlog heeft Mariya al veel familieleden verloren. Verdriet achtervolgt haar. Zij is alleen overgebleven en vertelde ons huilend dat, nu alles weg is, ze eigenlijk niet meer weet hoe ze nog verder kan leven.



Afgelopen jaar konden burgers terugkeren naar recent bevrijde gebieden in Zuid- en Oost-Oekraïne. U denkt misschien: 'mooi, dan kan het leven daar weer opgebouwd worden', maar zo eenvoudig is dat niet. De impact van de oorlog op het land en de mensen is slopend. Het land lijdt onder beschadigde infrastructuur en is bezaaid met gevaarlijke, explosieve munitie. Mensen kunnen misschien terugkeren naar hun dorpen en steden, maar armoede en ellende zijn groter dan ooit.



Afgelopen jaar ging onze lokale partner in deze gebieden aan de slag, om de hoogstnoodzakelijke levensmiddelen te brengen. Onze partner geraakte moeilijk ter plaatse, het terrein is gevaarlijk en door de explosieve munitie zeer moeilijk te bereiken. Na de vernieling van de waterkrachtcentrale en de Kakhovka-dam, werden omliggende dorpen en steden verder verwoest door een overstroming. Vele mensen woonden hier in eenvoudige lemen hutten. De hutten in de vallei werden verwoest en de bevolking bleef achter met ellende en dood. Daarom wilden we juist deze dorpen bereiken om essentiële goederen te leveren aan de kwetsbare mensen die bovenop de oorlog ook getroffen waren door de overstroming.

Hoeverdervan de explosie, hoe hoopvoller de bevolking initieel was. Zij dachten: "hier zal het water maar een beetje komen en dan snel weer weggaan..."

Maar... het water bleef komen.

Gelukkig is er hoop, want dankzij Gods hulp konden we deze mensen bereiken met kleding, matrassen, bedden, beddengoed, kussens, dekens, basismeubilair, huishoudelijke artikelen

Als we Jezus volgen waar de nood het hoogste is, komen we bij de mensen die lijden.

en bouwmaterialen. Met olie, rijst, melk, suiker, pasta, bonen, runderstoofvlees, maïs, erwten en andere conserven. Met schoenen, zeep, maandverband, luiers, generatoren, kaarsen en dekens. De nood aan drinkwater is natuurlijk ook hoog. Het is confronterend te weten dat we nooit voldoende water kunnen sturen voor alle mensen in die regio om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. We onderzoeken daarom of we waterputten kunnen boren met onze partner. Dankzij onze inspanningen samen met onze partners konden we ongeveer 20.000 mensen helpen in deze moeilijk bereikbare regio, al weten we dat de nood zoveel groter blijft.



De bevolking hongert en dorst naar goed nieuws. Onze partner kon ondanks alle obstakels op de weg, aanwezig zijn, liefde en medeleven tonen én het woord van God delen! We zijn zo dankbaar dat we midden in het lijden Gods liefde mogen uitdragen. Daar waar hij ons brengt.

Een mama in de kijker

Dit is het verhaal van een moedige vrouw, genaamd Traoré. Haar man was helaas overleden en het was moeilijk om voor haar gezin te zorgen. Het leven was niet gemakkelijk, maar Traoré gaf niet op.



Met de hulp van Pān-Bila kreeg haar zoon een sponsor. Zo kon hij naar school. Traoré zelf kreeg ook hulp. Ze leerde doeken weven, maar ze had geen geld om een weefmachine te kopen.

Toen ging ze naar het Pān-Bila microkredieten programma. Traoré kreeg een kleine lening waarmee ze haar weefactiviteit kon starten. Ze vertrouwde op de Heer en werkte hard. Zo kon ze de lening terugbetalen en haar bedrijfje laten groeien. Ze deelde haar succes met andere vrouwen en samen begonnen ze geld te sparen voor elkaars projecten. Het bedrijf van Traoré werd een groot succes.

Dankzij de steun van Pān-Bila kon Traoré voor haar gezin zorgen.



Misschien heb jij ook een lieve en moedige mama, net als Traoré. Op zondag 12 mei is het Moederdag en kan je haar extra tonen hoe belangrijk ze is en voor haar bidden. Wij zeggen alvast een grote dank aan God voor al de mama's die elke dag hun best doen om voor hun gezin te zorgen, wat de omstandigheden ook zijn.



CREATIEVE EN ADMINISTRatieve DIENSTVERLENING MET EEN HART VOOR MENSEN



CREATIEF



ADMIN & IT



DIVERSE



ILLUSTRATIE

Breng je project tot leven dankzij de kracht van illustraties. Inspireer, maak het visueel en geef je idee een grafische boost!



Sem verzorgt de volledige uitwerking van illustraties, van ruw idee of schets tot uitgewerkte afbeelding. Neem zeker een kijkje op zijn portfolio: sembrys.com

DIENSTENWAAIER.BE

Voor meer info en ons volledige aanbod aan diensten waarmee we uw kerk of organisatie kunnen ondersteunen.



B
O
N

- Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen
- Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie
- Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor min. 33 euro/maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang
 - Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje
 - Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda
 - Ik heb geen voorkeur
- Ik wil meedoen met de groepsadoptie Kindercentra in Brazilië voor min. 20 euro/maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang.
 - Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden
 - Ik ontvang de rapportjes liever per post
- Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang
- Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen)
- Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws niet dubbel te ontvangen
- Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet langer via de post
- U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail
- Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief 'Grenzeloos' ontvangen (digitaal via mijn e-mailadres)

Naam: _____

Adres: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____ E-mailadres: _____

Handtekening: _____

(enkel bij aanvraag kinderadoptie) _____

Stuur deze bon naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België of bel naar 02/251 77 10

Voor de on-line lezers: klik op <http://www.tearfund.be/contact> om bepaalde info aan te vragen.



CENTURY 21[®]

Anders Wonen

DREAM BIG MOVE FAST

03/369.69.21

DTC

Degelijke occasie Laptops en PC's mét
garantie aan interessante prijzen.
Professionele toestellen van Dell - HP -
Lenovo, enz.

016 56 09 84 - info@dtcprinting.be



tearfund

Tearfund vzw
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde
België/Belgium

T +32 (0)2 251 77 10
info@tearfund.be
www.tearfund.be